

Bayazıt Erdem'in Ardından

Tandoğan Engin

Değerli arkadaşım, kardeşim Bayazıt Erdemi okuldan yeni mezun olup 1976 yılında MTA ya katıldığı ilk günlerde tanıdım. Kendisini hemen o zaman düzenlenen CENTO'nun Keban kurşun-çinko madeninde yeni mezun jeoloji mühendisleri için düzenlediği Türkiye, ABD, İngiltere, İran ve Pakistan'dan Eğiticilerin, Türkiye, İran ve Pakistan'dan da 5 er genç jeoloji Mühendisinin katıldığı 10 hafta süreli maden yataklarında jeoloji haritası yapımı kursu sırasında yakından tanıma fırsatı buldum.

Kurs sonrasında da Bayazıt MTA, Maden Etüd Dairesi Krom Servisinde emekli oluncaya kadar arazi elamanı, servis şefi olarak görev yaptı. Kendisiyle Guleman'da, Fethiye'de, Köyceğiz'de krom yataklarını konu alan değerli çalışmalar yaptık, DPT'nin hazırlattığı 5 yıllık kalkınma planlarının maden yataklarıyla ilgili bölümünün hazırlanması çalışmalarında birlikte görev aldık.

Etibank için hazırlanan Guleman merkezli 100 km yarıçaplı bir daire içinde kalan krom oluşuklarının varsayımsal kaynak potansiyellerinin belirlenmesi çalışmasında servis şefi olarak raporun derlemesi çalışmasını yapmıştır. Son olarakta krom envanteri hazırlama çalışmalarını yürütmekteydi.

MTA da öğlen arasında çoğunlukla benim odamda Yusuf Ziya Özkan, Ramiz Özocak, Fahrettin Şener'in de sıkça katıldığı geyik muhabbeti olarak nitelendirilebilecek sohbetlerimiz sırasında jeoloji konuları dışında Bayazıt özellikle yakın tarihe ait okuduğu kitaplarla ilgili ilginç bulunduğu hususları aktarır tarih meraklı olan Ramiz Özocak'la da tatlı tatlı tartışırlardı. Bayazıt'ın fikirlerini beğenmediği kişiler hakkındaki 'mercimek kadar beyniyle dünyaya nizamat vemeye kalkıyor' değerlendirmesi onunla özdeşleşmişti.

Bayazıt sağlığına çok önem veren o bağlamda yiyeceğine ve yaşamına özen gösteren biriydi. Balığın sağlık için yararlı olduğuna inanır o nedenle sık sık öğlen yemeği için balık eklemek yemek için ODTÜ'ye giderdi. Çoğu zaman giderken bana da haber verir beraber giderdik. Hülya Uğur Hanım da zaman zaman bu gidişlere katılırdı. Dönüşte de Balgat pazarının günüyse Balgat pazarına uğrar oradan alışveriş yapardık. Pazar alışveriş sırasında da ben en ucuzunu ararken o sebzenin, meyvenin en taze ve iyi olanını, organik olanını arar bulurdu!!

Bir seferinde bana öğlen arası sırasında Bikent'te Real'e sevgili kızına gitar almaya gideceğini benim de kendisine eşlik edip etmeyeceğimi sordu. Beraberce Real'e gittik Gitarın olduğu kısımda gitarları incelerken başka bir kişi de gitarları inceliyordu. O kişi bizim gitarları ciddi ciddi incelediğimizi görünce bize dönüp 'ben gitar öğretmeniyim bunlar 5 para etmez, odun parçası bunlar' deyip çekti gitti. Biz kalakaldık. Bayazıt'ın o zamanki yüz ifadesini unutamıyorum, 'be adam sana sorduk mu şimdi ben ne yapacağım' deyişi görülmeye değerdi. O gün o gitarı almadık ama galiba sonraları Bayazıt bir şekilde kızına bir gitar aldı. Nasıl kızın gitar alıyor mu diye sorduğumda da birkaç gün tıngırdattı sonra attı bir köşede duruyor demişti.

Kendisiyle en son Aydın Çelebi'nin kıymetli abisi H.Ç.'nin cenazesinde yine Kocatepe camisinin avlusunda karşılaşmıştık. Nerelerdesin hiç görüşemiyoruz diye sitem ettiğimde ailece kızının okula giriş imtihanlarıyla yoğun şekilde meşgul olduklarını, bundan sonra daha sık görüşme konusunda çaba göstereceğini söylemişti. Kısmet olmadı.

Gördüğümüz bildiğimiz kadarıyla Bayazıt iyi bir jeoloji mühendisi olmasının yanı sıra iyi bir evlat, iyi bir eş ve iyi bir baba idi.

Allah rahmet eylesin, geride kalanlara sabır ve sağlıklı, mutlu uzun ömür dileriz.

12 Ekim 2009